

“Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven”

Jeremia 29:11 werd werkelijkheid op 29/11 toen Lidia zich liet dopen in ons zwembad.



Hallo familie en vrienden,

“Wees altijd blij, bid zonder ophouden. Dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen.”

1 Tessalonicenzen 5v 16-18

We willen in deze december-nieuwsbrief graag met jullie terugblikken op 2023, in dankbaarheid naar God voor alles wat er is gebeurd!

Thanksgiving

Sinds twee jaar vieren we Thanksgiving samen met Oasis Church Sevilla. Hoewel de oorsprong van deze viering uit Amerika komt, zien we dat dit ook steeds meer in Spanje wordt gevierd! We pakken deze gelegenheid aan om mensen uit te nodigen in de kerk en ze deelgenoot te maken van een feestelijke maaltijd waarin woorden van dankbaarheid naar God en elkaar gesproken worden. Onze vrienden, die voor het eerst meekwamen, vonden het een hele bijzondere middag en werden geïnspireerd in hoe we als kerk een familie zijn.

Bezoek ECM-directeur Spanje en leiderschapsrol in Oasis Church

In november kregen we bezoek van onze ECM-directeur uit Spanje. Het werd een gelegenheid om elkaar persoonlijk beter te leren kennen. Vaak zien we elkaar op gebedsdagen en conferenties, maar hem en zijn vrouw bij ons thuis hebben gaf verdieping in die relatie. Ze maakten o.a. kennis met ons werkveld en ook de leiders van de kerk. We zijn namelijk gevraagd om in het leiderschapsteam van de kerk en van ECM Spanje plaats te nemen. Hanneke doet coachingsactiviteiten en biedt pastorale zorg binnen de kerk en Henk spreekt geregeld op

zondag. Vanaf november heeft Henk zijn plek in het leiderschapsteam ingenomen. Henk zal zich o.a. gaan bezighouden met het opzetten van de mannengroep. Zijn ervaring met mannengroepen vanuit Nederland is hierin erg welkom. Begin 2024 zal Hanneke voor het leiderschapsteam een seminar geven over samenwerken binnen een multicultureel team. Het team kent uitdagingen, investeren in het bouwen aan eenheid ondanks de verschillen is daarom erg belangrijk.

Marokkaans gezin in de kerk

Kortgeleden werden we benaderd door een voorganger in Malaga met betrekking tot een Marokkaans gezin wat zou verhuizen naar Sevilla. Het gezin is om ernstige gezins- en relatieproblemen gevlucht en probeert status te krijgen in Spanje. Het communiceren moet in het Frans, aangezien wij geen Arabisch kunnen en zij “nog” geen Spaans. De dochter van 10 jaar wil graag Jezus volgen. Op school, in Malaga, hoorde ze voor het eerst hierover in de “clase de religion evangelica” en ze werd hier heel blij van. Via deze dochter werden de oudere zus en moeder ook enthousiast. We zitten in een fase van hen uitleggen wat het evangelie inhoudt en we zorgen ervoor dat ze op zondag naar de kerk kunnen komen. Inmiddels hebben ze een Arabisch/Spaanse Bijbel en we hopen dat ze stap voor stap kunnen gaan groeien naar een levende relatie met Jezus. Het is mooi om te zien hoe dit gezin hongerig is naar iets wat ze nog niet kenden, ze genieten van de zondagdiensten. Willen jullie meebidden dat ze de Bijbel ook gaan lezen en dat ze vlot Spaans mogen leren? Moeder is analfabeet en het communiceren gaat nu altijd via de 15-jarige dochter.



Thanksgiving Oasis Church

Spanje verlangt

de aanwezigheid van Jezus en Zijn discipelen



Met de leiders van Oasis Church en de directeur van ECM Spanje



Op 29-11 opnieuw geboren!



Uit Marokko nu in Sevilla



-Tot zover heeft de Heer ons geholpen -

Zelfs in november wordt er nog gedoopt in ons zwembad!

Jaren geleden kreeg Lidia de tekst van Jeremia 29 vers 11 in een droom. Ze wist niet wat er stond, maar ze zocht het op. "Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven". Haar leven was verre van vredig en hoopvol, maar twee jaar geleden verzoende ze zich met Jezus en drie maanden geleden vertrok ze op pelgrimstocht met maar één droom: gedoopt worden! Op woensdag 29/11 werd ze (zonder dat we dit van tevoren wisten) gedoopt in ons zwembad; ze herinnerde zich de tekst en realiseerde zich ineens wat de datum was. Ze zal dit nooit vergeten, de tekst van haar doop is nu haar nieuwe "geboortedag", God is een God van details.

De ene komt en de andere gaat

Gods timing is perfect! De studente die bij ons woonde voor drie maanden heeft een eigen appartement gevonden en is vertrokken. 3 december is Lidia tijdelijk bij ons ingetrokken, ze is dolblij dat ze een tijdelijk plekje bij ons kan krijgen. De ene komt en de andere gaat, we zijn zo blij dat God zo alles regisseert.

Terugblik 2023

We zijn aangekomen bij het einde van ons derde jaar in Spanje. Nog maar drie jaar geleden verkochten we ons huis en lieten we familie en

vrienden achter, omdat we de roepstem van God hoorden. We zien ons nog staan, met tranen in de ogen, afscheid nemend van onze dierbaren. We moesten gaan, dat wisten we, en we moesten vertrouwen dat God zowel voor ons als voor onze geliefden zou zorgen. Dat is precies wat Hij deed! Nu drie jaar later kunnen we stellen dat God trouw is geweest, in de hoogtes en de dieptes, "tot zover heeft Hij ons geholpen". Alleen door los te laten konden we zien dat de Almachtige daadwerkelijk daar was om ons op te vangen en de weg al had voorbereid.

Dankbaar sluiten we dus dit jaar af en we danken jou voor het meereizen met ons in 2023. Fijn dat je er voor ons was, op wat voor manier dan ook, en dat je de hoogtes en de dieptes met ons wilde meebeleven. Aan God alle eer, veel zegen ook voor jou in 2024!

"Toen zette Samuel een steen overeind tussen Mizpa en Sen. Hij noemde die steen: Eben-Haëzer (= 'Steen van de hulp'). "Want," zei hij, "tot hier heeft de Heer ons geholpen."
1 Samuel 7:12

Zegen en groet,

*Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Knol" ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer -Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europe's Last Strayer

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement