

'Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.'

Joh. 13:34-35



MISSIONSMITH &
European Christian Mission
februari 2024

nieuwsbrief

ROLAND & SMITTH
CAROLIEN NEDERLAND

Beste familie en vrienden,

Dankjulliewel voor de kaartjes die we rondom Kerst en het nieuwe jaar mochten ontvangen. Het is zo fijn dat jullie ons bemoedigen en voor ons bidden. We voelen ons geliefd en gedragen. In 2023 hebben we Renkum, Wageningen en de omgeving beter leren kennen. Langzaam groeien contacten uit tot vriendschappen. Dank aan God. Ons werk is hier in Wageningen in de gemeente ICF International Christian Fellowship en in Renkum en Wageningen met de mensen om ons heen. Daarnaast is er nog het werk wat we met en voor ECM-medecollega's doen.

Te midden van onze gemeente ICF

Op het nieuws was een artikel dat in Nederland de standaard van het lezen en de gemiddelde woordenschat erg achteruit gaat. We wonen in een land waar de standaarden over het algemeen hoog liggen. We verwachten veel van elkaar. Het is goed om ons af te vragen wat God van ons verwacht. En hoe hoog heeft Jezus de lat gelegd? Naar aanleiding van o.a. Johannes 13:34 en 35 herontdekten we, de connectgroep van onze kerk ICF, het feit dat de wereld het recht heeft om onze liefde voor elkaar te observeren en conclusies daaruit te trekken. In het kort: Als de wereld ons gebrek aan liefde voor elkaar, of onze oneindigheid onder elkaar, ziet mag zij concluderen dat wij geen leerlingen van Jezus zijn. Zij mag ook concluderen dat Jezus niet de Redder is van onze wereld. Dit mag gemeten worden naar de standaard van Jezus' liefde voor ons. De standaard van Jezus' liefde is hoog: Hij werd gedood voor ons. Het was goed om hier opnieuw naar te kijken met onze kring. Wat een indrukwekkende opdracht aan een ieder van ons gegeven. Liefhebben in alle vormen en maten.

Roland geniet van de voorbereidingen voor een kleine preken-serie op 4 en 25 februari over veerkracht en o.a. hoe je je persoonlijke tijd met God kunt verdiepen om een veerkrachtig mens te zijn. Bid mee opdat hij Gods stem zal verstaan en de mensen door God bemoedigd mogen worden. Roland heeft regelmatig gesprekken met enkele mannen uit de gemeente die een hart onder de riem nodig hebben. Bid voor hem en deze mannen opdat zij goede gesprekken mogen hebben.

De mannen in de gemeente houden regelmatig een avond om relaties onderling te verdiepen. Zo hadden ze een avond waarin ze samen aten en gingen boogschieten.

In ICF zijn veel echtparen uit twee verschillende culturen. Prachtig, boeiend en ook verwarrend en soms pijnlijk. Om elkaar beter te verstaan en dingen die geleerd zijn aan andere koppels door te geven, zijn we bezig met workshops waarin we met elkaar leren over hoe een andere cultuur soms zo anders tegen aspecten van het huwelijk en gezin aankijkt. De eerste twee workshops hebben we al gedaan en dit opende onze ogen al voor kleine en grote cultuurverschillen. Op 10 februari is de volgende workshop voor echtparen gepland. Samen met Janet zal ik deze workshop leiden. Het thema is 'Gewoonten in ons huishouden'. We willen kijken hoe gewoonten en tradities in ons dagelijks leven verrijkt kunnen worden en hoe deze tradities kunnen wijzen op God met datgene wat we in huis hebben. B.v. één van de maaltijden gezamenlijk zittend aan tafel eten. Waarin een moment is voor gebed. Je kunt b.v. een kaars aansteken om elkaar te herinneren aan Jezus het Licht en heel specifiek voor iemand van het werk, school en de kerk bidden. Daar



3 zussen, mam in het midden 91, rechts haar oudste zus jarig geweest 95, links jongste zus 89



Gebedsweek met 12 verschillende kerken



Spelletjesavond met de vrouwen van ICF, gelijk maar even de proeftaart voor de bruiloft proeven



Boeken die ik lees en bespreek met anderen



Lunch tijdens de verhuizing

waar in sommige culturen gastvrijheid en maaltijd houden met je naasten gewoon is, is dat voor een andere cultuur een uitdaging. Hoe kan dat als christen ook vorm krijgen binnen de drukte van het gezin.

Voor leiders binnen ECM is er een conferentie van 19-23 februari. Deze wordt in Duitsland gehouden. Er zullen verslagen en updates zijn, er zijn trainingen en rondetafelgesprekken. We zien er naar uit om met elkaar in gesprek te zijn. Vanuit het membercare-team zal ik samen met mijn collega's een ochtendprogramma leiden.

In maart ga ik naar de Europese membercare-conferentie. Twee jaar geleden was ik daar voor de eerste keer. Eén van de mooie dingen die daar uit voortgekomen zijn, was het contact met een vrouw die nu, na jarenlang werken in Egypte, in Amsterdam woont. Van haar heb ik het afgelopen jaar veel geleerd tijdens onze regelmatige Zoomgesprekken waarin we ook boeken bespreken.

Roland bezoekt wekelijks een vluchteling in Wageningen. De stichting Vluchteling Onder Dak is de organisatie waaronder Rolands werk valt. Samen met hen kijkt hij hoe ze het best met de vluchtelingen kunnen oplopen. Hoe kan een vluchteling goed voorbereid worden voor de (tweede) aanvraag van een verblijfsvergunning? We geloven dat God ook mogelijkheden zal geven om van Hem te getuigen. Bid mee voor open ogen en een open hart zodat die mogelijkheden goed gebruikt kunnen worden en God de glorie zal krijgen.

In november waren we in Engeland en mochten we in onze zendende kerk getuigen van wat God doet in ons



Verhuizing van Stephen en Channah

leven. We konden vertellen dat we al 32 jaar van giften leven, maar dat we nieuwe mensen die ons willen ondersteunen moeten vinden. De predikant van ICF had een filmpje gemaakt over ons en dit konden we laten zien. Dat was echt een cadeautje! Ook zijn we op het ECM-kantoor geweest waar we besproken hebben hoe het met ons gaat. Onze directeur gaf veel waardering voor wat we doen en waar we nee tegen zeggen. Dat was een mooie bemoediging.

In ons gezin gaat het goed. Stephen en Channah hebben op 5 januari de sleutels ontvangen van hun huis in Ede. Heerlijk dat hun bod was geaccepteerd en dat ze nu deze plek tot een thuis mogen maken. Met Maarten en Annick gaat het goed. Annick gaat per 1 maart beginnen op een nieuwe werkplek. Rhiannon is bezig met haar aanvraag om een semester in het buitenland te studeren.

We kijken met veel plezier uit naar de bruiloft van Léonie en Chris op 2 maart a.s. Er valt veel te plannen en voor te bereiden. De trouwtekst is Psalm 33:20-22: 'Wij verwachten vol verlangen de Heer, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op Zijn heilige Naam vertrouwen wij.'

Dankjewel voor je betrokkenheid, gebed en andere vormen van ondersteuning,

Hartelijke groetjes,

Roland & Carolien,

COLOFON

ANBI

ecm
Europa - Het Leven lang

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Nederland in samenwerking met ECM | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB00000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Schimmelpennincklaan 6A, 6871TV Renkum - roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecm nederland.nl, www.ecmi.org, ecm nederland@ecmi.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecm nederland.nl/privacy-statement