

# Het idee van een God die onvoorwaardelijk van hen houdt sprak hen aan!



European Christian Mission  
Oktober 2022

nieuwsbrief  
FREDERIK BOERSEMA  
en ELINE BOERSEMA

*Hallo lieve mensen,*

## **Persoonlijke update**

We zijn nu iets meer dan een half jaar onderweg met 'Proef!' 'Proef!' is een community die zich inzet om buurtbewoners met elkaar, de natuur en God te verbinden. We kijken met veel plezier terug op mooie ontmoetingen en ontwikkelingen. Tegelijkertijd merken we dat het soms moeilijk is om rustig de tijd te nemen om het project vorm te geven; te ontdekken waar we mogen aansluiten, waar God al bezig is, voordat we zelf allerlei initiatieven gaan ontwikkelen en opzetten. We zien vaak juist onverwachts dingen gebeuren die wij nooit zelf hadden kunnen plannen. We proberen onszelf dan ook steeds uit te dagen om bij alles wat we doen het van God te verwachten en niet van onszelf. Een leuk nieuwtje vanuit ons gezin is dat we eind januari of begin februari een tweede kindje verwachten. Een mooi vooruitzicht!

## **Waar een avond in de kroeg toe kan leiden...**

Afgelopen voorjaar zaten we met vrienden in een lokale kroeg. Naast ons zat een man in zijn eentje naar een voetbalwedstrijd te kijken en we raakten wat met hem aan de praat. Toen hij hoorde dat Frederik buurtpastor was, was hij erg verbaasd. Een pastor die in de kroeg zat en een drankje dronk? Dat had hij nog nooit meegemaakt. Hij stopte met voetbal kijken, raakte verder in gesprek met Frederik en vertelde hem vervolgens zijn hele levensverhaal. Na afloop van de avond werden er telefoonnummers uitgewisseld. Een paar maanden later belde hij op en zei: 'Frederik, ik moet je spreken. Ik sta hier naast mijn aanstaande en ik heb tegen haar gezegd dat ik een goede vriend heb die pastor is, en die moet ons trouwen'.

Een nogal verrassende, maar wel erg leuke vraag! Een tijdje later is Frederik bij hen langsgegaan en heeft met beiden gesproken over het huwelijk, hun levens en God. Frederik gaat de komende maanden met hen een soort pre-marriage course doen en verder doorpraten over wat God met liefde te maken heeft. Graag jullie gebed.

## **Onvoorwaardelijk**

In september zijn we weer begonnen met Proef! de zondag. Een laagdrempelige viering op zondagmiddag. Deze keer sloot een aantal mensen aan die niet zoveel meer met God hebben, doordat zij in het verleden zijn afgeknapt op de kerk. We gingen in gesprek over het verhaal van Jakob in Genesis 28. Jakob heeft net de zegen van zijn oudere broer Ezau afgepakt door zijn blinde vader te bedriegen. Hij deed zich voor als Ezau. Ezau wil hem vermoorden en dus gaat Jakob op de vlucht. Helemaal alleen legt hij zichzelf te rusten op een steen. En hier krijgt hij een droom waarin God zichzelf kenbaar maakt via een ladder. God zegt tegen Jakob: 'Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal waar je heen gaat.' De eerste reactie van één van de bezoekers na het lezen van deze tekst was: 'God is zo goed dat hij Jakob onvoorwaardelijk accepteert.' Deze bezoeker geeft juist altijd aan dat hij niet in God gelooft, maar uit deze opmerking en het verdere gesprek bleek dat het geloof dat hij als kind heeft meegekregen nog ergens aanwezig is. Het blijft hem trekken! Veel andere bezoekers deelden dat ze vroeger in de kerk zo vaak gedwongen zijn om iets te doen, zoals biechten, ook als ze daar zelf niet achter stonden. Het idee van een God die onvoorwaardelijk van hen houdt sprak hen aan!



*Samen met mensen uit de buurt picknicken*



# Maastricht verlangt liefde

Zovelen hebben een gebroken beeld van het geloof. Zovelen verlangen desondanks naar Hem die onvoorwaardelijk liefheeft



Schuilen voor de regen tijdens de burendag BBQ die we hadden opgezet.



Een presentatie houden voor Onze Buurt om een geldbedrag te winnen waarmee we een gedeelte van de Groen Poort Oost kunnen realiseren



Arjan en Frederik door de regen biddend en zegend door de wijk aan het wandelen



Bij een viering nadenken over het verhaal van Jakob.



Eline met vrijwilligers in de Ontmoetingswinkel

## Gebedsverhoring

Eén van de betrokkenen bij Proef! is Arjan. Lees onderstaand hoe hij Proef! heeft leren kennen.

*“Hallo! Ik ben Arjan en ik ben 54 jaar oud. Bijna dertig jaar woon ik in Limburg, waarvan zeventien jaar in Scharn. Vanaf het moment dat ik in Maastricht woon, ben ik betrokken geweest bij gebedsgroepen en interkerkelijk gebed voor de stad. Zo baden we voor de bewoners van Maastricht; dat deze mensen Jezus mochten leren kennen als hun Redder. In de afgelopen jaren is het verlangen gegroeid, dat ik mensen in mijn buurt mocht vinden die ook christen zijn en het verlangen hebben om het Goede Nieuws van Jezus juist in de deze buurt te brengen en hier samen voor te bidden. Toen ik hoorde van Proef! werd ik direct heel enthousiast. Voor mij was dit een duidelijk teken dat God mijn gebed had verhoord; dat Hij mensen heeft gebracht met hetzelfde verlangen: buurtbewoners bereiken met het Goede Nieuws. Sinds een aantal maanden ga ik elke week samen met Frederik biddend door de wijk. Dit zorgt ervoor dat we meer doelgericht bidden voor de buurt: we zien waarvoor we bidden en worden ons steeds meer bewust van de noden. Ik geloof dat God via ons gebed de wijk gaat zegenen. Zelf heb ik lange tijd gebeden voor christenen in de wijk met hart voor Gods boodschap en nu dat gebed is verhoord in Proef! wil ik het initiatief ondersteunen waar mogelijk.”*

## Zomerse picknick

Afgelopen zomer hebben we een picknick georganiseerd voor mensen uit de buurt. Wat erg leuk was, was dat er veel diverse mensen op af kwamen: ouderen, jonge gezinnen met kinderen, singles... Dit zijn momenten waar wij zelf enorm van genieten: even uitzoomen en zien hoe leuk alle aanwezigen het met elkaar hebben, hoe nieuwe verbindingen ontstaan.



In de zomer zijn we in Frankrijk gaan kamperen. Heerlijk samen in de natuur te zijn!

## Alpha

Medio oktober gaan we van start met de Alpha-cursus. Samen met VIND (een vergelijkbaar project als Proef! aan de andere kant van Maastricht) organiseren we deze cursus. Super om zo onze krachten te kunnen bundelen! Wij, als Proef!, hebben nog niet veel mankracht en dan is het fijn dat we hierin samen kunnen optrekken. Willen jullie meebidden voor de deelnemers? We hebben nu zo'n zeven aanmeldingen van mensen uit verschillende sociale en culturele achtergronden. Mooi en uitdagend dus!

## Team

Op dit moment zijn we nog hard op zoek naar mensen die zich bij ons kernteam willen aansluiten. Ben jij die persoon, of ken je mensen in je netwerk die het leuk zouden vinden in te stappen in dit avontuur in Maastricht? Laat het ons dan weten. Zie voor meer informatie:

[ecm nederland.nl/boersema](http://ecm nederland.nl/boersema) of  
[nederlandzoekt.nl/vacatures](http://nederlandzoekt.nl/vacatures)

Als je de goede match weet te maken zullen we een verse Limburgse vlaai naar je opsturen!

## Frederik en Eline

COLOFON

Frederik en Eline Boersema werken als zelfstandigen bij Nederland Zoekt. Hun passie is om hun leven en in die context ook het Evangelie te delen in Maastricht. Ze werken hierin samen met European Christian Mission (ECM). Frederik en Eline zijn voor hun werk afhankelijk van ondersteuning en giften. Dit is mogelijk via 'Fonds Proef! -Maastricht' bij stichting ECM Nederland.

IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97

Online doneren:

[www.ecm nederland.nl/proef-maatsricht](http://www.ecm nederland.nl/proef-maatsricht)

Nederland Zoekt  
[www.nederlandzoekt.nl/contact](http://www.nederlandzoekt.nl/contact)

ECM-Nederland,  
[www.ecm nederland.nl/contact](http://www.ecm nederland.nl/contact)

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming. U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: [www.ecm nederland.nl/privacy-statement](http://www.ecm nederland.nl/privacy-statement)

