

*You're my place of quiet retreat,
and Your wraparound presence
becomes my shield as I wrap
myself in Your Word!*

Ps. 119:114 (the Passion)



Lieve allen,

Twee oudere bedelaars zaten met hun honden in de kou voor de SuperU. “Wat willen jullie graag eten?” “Als het kan een sandwich, mevrouw” “En wat te drinken?” “Graag een cola.” De dankbaarheid toen ik met de sandwiches en cola terugkwam, inclusief voor elke hond een bot. Intussen was er een derde zwerver bijgekomen. “Jawel, we zullen het delen.” Waar ze slapen, terwijl het 's nachts vriest? In een tentje tussen de struiken... Ik praat even met hen, zeg dan dat ik nog iets belangrijkers heb... Ze zijn benieuwd wat ik uit de auto haal: voor alle drie een Johannes-evangelie. Ze reageren blij: “We zullen het lezen hoor mevrouw!!”

Afgelopen jaar

Dank aan God voor Zijn leiding in vele ontmoetingen, zowel individueel als in groepen. Ik mocht meer ontdekken van hoe kostbaar het is om in Zijn aanwezigheid te leven, ook met anderen, en hoe Zijn zegen door te geven. Het jaar overziende, was het als een berglandschap met diepe dalen met weinig licht en hoogtepunten met prachtig uitzicht.

Huisgemeente

Acht maanden mocht ik de ontstane huisgemeente begeleiden, ben met ieder ook individueel veel opgetrokken. Wekelijks zongen en baden we samen, bespraken we een stuk uit de Bijbel of een thema. Denkend dat ik geen gave voor onderwijs had, bleek dit met hulp van God toch heel goed te gaan, meestal interactief, zodat iedereen erbij betrokken was. Daarna aten we samen met ieder had voorbereid, bijzonder en feestelijk. Helaas ontstond vanaf 't voorjaar verdeeldheid over verschillende items, wat uiteindelijk leidde tot mijn terugtrekking. Sindsdien is er nog weinig contact onderling, hoewel ik zelf wel individueel contact blijf houden.



Onderweg naar retraite Spanje

Opnieuw een bittere ervaring van wat “ieder op z'n eigen troontje” teweeg brengt in het veroordelen van de ander, en de schade die dit doet aan een ieder.

Engeland

Afgelopen herfst zijn we met ruim twintig Franstaligen een week naar Fald-y-Brenin geweest, “the Sheepfold of the King”, van waaruit een wereldwijde beweging van lokale gebedshuizen is ontstaan – waar ook wij deel van zijn. Een prachtige week samen in de Aanwezigheid van de Koning, in delen, in stilte en in prachtige natuur. We leerden meer over de twee vleugels van gebed: voorbede en zegenen.

Ik kreeg nieuwe visie en bemoediging voor hoe verder, God gaf me nieuwe inzichten hoe ik mensen bij Hem, de Bron van levend Water, mag brengen.

Spanje

In Acueducto kon ik opnieuw een Engels-talige retraite doen met een klein groepje. Heel kostbaar om te ontdekken welke innerlijke blokkades nog in de weg stonden om in Zijn aanwezigheid te leven, deze samen met Hem op te ruimen en daarin Zijn genezing te ontvangen. Graag doe ik komend jaar een training om dit ook (beter) aan anderen door te kunnen geven.

Individueel

Mijn meeste ontmoetingen zijn één op één of in kleine groepjes, vaak aan tafel, thuis of tijdens een wandeling. Het Evangelie delen heeft zoveel facetten, de waarden van Zijn Koninkrijk-leven geeft zoveel aanknopingspunten om uit te reiken en uit te nodigen om te groeien in wat werkelijk waarde heeft.

Ik verlang enorm naar goede en betrouwbare medewerkers in deze streek, wilt u hiervoor meebidden? Er is intussen een advertentie op de ECM-website geplaatst. www.ecmnl.nl/vacature

Mocht u mensen kennen bij wie dit past, geeft u de oproep dan gerust door.

Mr. Garos

Over wie ik in een eerdere nieuwsbrief schreef, bleef ik regelmatig opzoeken. Steeds constateerde hij dat m'n hond omgerekend net zo oud was als hij, 104 jaar. “Brave dappere hond, we gaan samen sterven.” Altijd weer kwamen we op het Evangelie, Wie Jezus was en is, steeds weer zei hij het allemaal niet te weten, maar hij zag me graag terug om er weer over te

European Christian Mission
maart 2025

nieuwsbrief

ANKE VAN DER SLUJS INFRANKRIJK



kapel Ffald-y-Brenin



dhr. Garos juni '24



Na liefdesmaaltijd in huisgemeente



Banjo tijdens gebedswandeling

Van het thuisfrontteam

Allereerst zijn we als thuisfrontteam ontzettend dankbaar. Dankbaar voor Anke's jarenlange trouwe inzet. Dankbaar voor het gebedsteam dat haar maandelijks ondersteunt. Dankbaar voor alle mensen (familie, vrienden, gemeenteleden) die persoonlijk met haar meelevens en bij wie ze - wanneer ze in Nederland op bezoek is - echt geestelijk kan opladen. Dankbaar ook voor de trouwe financiële support die ze nu al jaren van velen ontvangt, waardoor het werk dat wij als thuisfrontteam hoeven te doen beperkt blijft tot meedenken en adviseren. En we zijn dankbaar voor de vreugde die Anke weer ervaart en de vele contacten met wie ze oploopt in de Hoge Vallei.

Hebben we als thuisfrontteam dan niets te wensen over? O ja, wel degelijk. Allereerst zou het fijn zijn wanneer de groep financieel betrokkenen zich zou verjongen. Dus wanneer u of jij dit leest en onder de 50 jaar bent, overweeg dan eens om maandelijks bij te dragen aan het werk van Anke. En daarnaast is ons gebed dat God een missiepartner aan Anke geeft met wie ze kan sparren en met wie ze samen kan optrekken in het werk in de Hoge Vallei.

**Age Hellingwerf, Marco van Honk,
Janny Kops en Henk & Hanneke Schaap**

spreken. Vlak voor Kerst is hij overleden. Ik mocht spreken op zijn begrafenis voor zijn kleine familie en dorpelingen – en bid dat het getuigenis in de harten is aangekomen.

Banjo

Afscheid nemen van m'n lieve Banjo was niet makkelijk, maar hij was helemaal op na 15 jaar en 8 maanden. Gelukkig gebeurde het in Nederland, waar m'n familie en vrienden om me heen stonden. Vanaf het begin van mijn missie in Frankrijk heeft hij me vergezeld, we beleefden veel avonturen samen en vaak kon ik iets van het Evangelie delen via Banjo. Echt een cadeau van God waar ik dankbaar voor blijf. Ja, ik mis hem zeker, maar vertrouw ook dat God in deze nieuwe periode de weg zal wijzen.

Veel liefs en Shalom,
Anke

Bidden en danken jullie mee

- dat medewerkers komen op de oproep, betrouwbare mensen om mee samen te werken.
www.ecmnl.nl/vacature
- dat mensen met wie ik in contact ben tot geloof in Christus gaan komen.
- dat er eenheid komt naar 't hart van Christus onder de verstrooide en verdeelde christenen in de streek.
- Om bescherming en dat ik steeds weer versta waar Hij me roept.

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: de missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Anke van der Sluijs is financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven naar IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds van der Sluijs" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Anke van der Sluijs - No. 8, Rue du Colonel Beltrame, 11190 Luc sur Aude
www.eqliselesarment.fr